



Nieuwsbrief Geert Groteschool

Agenda

18 april	Deze week bord / bestek / beker mee voor koningsontbijt
19 april	Schoonmaakavond 19.30 uur
20 april	Voorstelling kleutergroepen: 11.15 – 12.00 uur
22 april	Koningsspelen met ontbijt
25 april	Vorbereidingsavond schoolreisje: 19.00 uur
26 april	Afsluiting schoolbreed thema geschiedenis
27 april t/m 8 mei	Meivakantie
9 mei	Rondleiding voor toekomstige ouders
9 mei	Inloopochtend groep 7
10 mei	Inloopochtend groep 6
11 mei	Inloopochtend groep 4
11 mei	Luizencontrole
12 mei	Inloopochtend groep 8
13 mei	Inloopochtend groep 5
13 mei	Mama-verwen-dag bij de kleuters (info volgt)
16 mei	2 ^e Pinksterdag: vrij
17 mei	Studiedag: kinderen vrij

Nieuws vanuit directie

Onze school is bekend o.a. vanwege de grote betrokkenheid van de ouders (en de bij behorende gezelligheid!!) Dit klopt helemaal en we zijn er heel dankbaar voor! De afgelopen twee weken waren zeker niet zo soepel verlopen zonder jullie steun. Er waren veel dingen om te doen en veel van jullie stonden klaar voor ons! Bedankt!

De decoratiecommissie heeft weer de school mooi versierd voor de Koningsspelen, de kluscommissie heeft weer de nodige klusjes gedaan om de school te onderhouden en netjes te houden, de tuinschoolcommissie blijft volharden met de leerlingen.

De kleuters , groepen 1/2, zijn bezig geweest met het thema “de tijd van ridders en jonkvrouwen”. De ouders worden woensdag van harte uitgenodigd om vanaf 11.15 uur naar de voorstelling te komen kijken.

De groep van “leesmoeders” is hard aan het werk met de kinderen van groep 3. De kinderen vinden de extra erg fijn. De juf ziet vorderingen en voelt zich gesteund door al deze hulp!

De groepen 4 en 5 hebben vorige week een bezoek kunnen brengen aan de bibliotheek dankzij de begeleiding van de leerkrachten en enkele ouders.

De leerlingen van Brugge zijn woensdag in Amsterdam aangekomen waar ze onze kinderen ontmoet hebben. Veel ouders van groep 7 zijn betrokken geweest om samen met de leerkrachten van deze uitwisseling een succes te maken. Het was een onderneming die energie kost en die veel energie terug geeft!

Op 14 april zijn de leerlingen van groep 8 samen met enkele ouders naar de stad gegaan voor de viering bij het herdenkingsmonument.

De voetbalwedstrijden van groep 7 en 8 zijn door ouders gecoacht en begeleid. Het voetbalteam heeft gestreden tot het eind en is strijdend ten onder gaan. Ze hebben alles gedaan wat ze konden. De inzet was groot, maar het geluk heeft dit jaar niet meegeholpen. Volgend jaar zullen we weer proberen.

Ook voor de komende periode hebben we weer hulp nodig van ouders:

Dinsdag 19 april om 19.30 uur: schoonmaakavond.

Graag extra doekjes / schoonmaakmiddel / stofzuigers meenemen. Juf Karin coördineert de schoonmaakavond en zal namens het team aanwezig zijn.

Vrijdag 22 april: koningsspelen. Ouders die helpen ontvangen een informatiebrief van de groepsleerkracht.

Maandag 25 april om 19.00 uur: voorbereidingsavond voor het schoolreisje.

Alle ouders van groep 1 t/m 6 zijn welkom om samen met leerkrachten te brainstormen over het nieuwe thema en bijbehorende activiteiten in het bos. We hopen ook op de komst van veel nieuwe ouders van kinderen uit groep 1 om ze te inspireren met het schoolreisje wat typisch ‘Geert Groteschool’ is!

Als je deze dagen niet kan, volgt er zeker nog een ander moment waarin je hulp zeer gewaardeerd wordt! Alvast heel erg bedankt!

Koningsspelen 2016

Op vrijdag 22 april doen alle kinderen van de Geert Groteschool mee met de koningsspelen 2016. Op deze dag mogen alle kinderen **in oranje (sportieve)** kleren naar school! De dag zal starten met een koningsontbijt. Hiervoor mogen de kinderen een **bord / beker / bestek** meenemen naar school. Graag voorzien van naam in een plastic tas.

Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen ontvangen de informatie van de groepsleerkracht. De dag start om 8.20 uur op het schoolplein met de dans van kinderen voor kinderen. Alle kinderen en ouders mogen meedoen! Om al even te oefenen kijkt u op:
<https://www.youtube.com/watch?v=N2RI9hEJVKE>

Let op:

- Kinderen van groep 1 t/m 3 hoeven GEEN tas met eten en drinken mee te nemen naar school
- Kinderen van groep 4 hebben alleen eten en drinken nodig voor de lunch om 12.00 uur. |
- We vragen alle ouders en kinderen om 's morgens NIET naar binnen te gaan. De kinderen gaan na de openingsdans met de leerkracht mee naar binnen.
- Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan sporten op een andere locatie. (PEC Zwolle / golfbaan / sportpark Marslanden) Ze nemen eten en drinken mee voor ochtendpauze én de lunch. Het is verstandig om extra drinken mee te nemen!!!

Inschrijving Avondvierdaagse

De avondvierdaagse komt er weer aan. Dit jaar zal hij gehouden worden van **6 t/m 10 juni**. Deze week krijgen de kinderen een brief mee waarin alle informatie over dit evenement te lezen is. Als school lopen we altijd mee op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. De woensdagavond is de inhaalavond. Zet de data alvast in de agenda!

Onderaan de brief die de kinderen meekrijgen, zit een aanmeldingsstrookje. Het verzoek is om dit aanmeldingsstrookje helemaal in te vullen en samen met het inschrijfgeld (€ 5,50) contant in te leveren op dinsdag 10 mei of donderdag 12 mei tussen 8.20 en 8.35 uur in de hal van de school bij Rikie Nass en Geeske Koopman.

Wilt u onderweg met de Koek en Zopie staan namens de Geert Groteschool, dan kunt u dit ook aangeven op dit strookje! We zoeken mensen voor zowel de 5 km als de 10 km op de maandag-, dinsdag- en donderdagavond.

Vanwege het grote aantal kinderen dat meeloopt met de avondvierdaagse en om dit in goede banen te leiden, zullen we dit jaar echt als Geert Grotesschool bij elkaar blijven op de beide afstanden. Hoe dit georganiseerd zal worden, zal gecommuniceerd worden in een brief welke verspreid wordt voor de start van de avondvierdaagse en zal ook doorgesproken worden in de klassen met de kinderen.

We hopen uiteraard dat we ook dit jaar weer met een grote groep kinderen mee zullen lopen met de avondvierdaagse!

Bezoek oorlogsmonument Ter Pelkwijkpark

*“Gedenk het leed – maar niet om stil te staan
gedenk de schande – maar om voort te gaan “*

Zo luidt de tekst die gegraveerd is in het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark.

Op 14 april 1945 is Zwolle bevrijd, een moment waarop wij even stil willen staan.

Stil staan bij het onrecht in de wereld, wat is gebeurd en wat helaas nog steeds gebeurt.

Groep 8 heeft donderdag samen met de Koningin Emmaschool een herdenking verzorgd aan het ter Pelkwijkpark. De kinderen hebben gedichten en verhalen geschreven die raken.

Zoals het onderstaande stukje van Winneke Wielink:

Terwijl wij op bezoek waren in het Anne Frankhuis werd ik geraakt door een beeld. Het beeld was maar 3 seconden zichtbaar ofzo. Ik had verschillende gevoelens die in me opkwamen. Verdrietigheid, boosheid, dankbaarheid en medelijden. Ik heb dat nooit, ik ben altijd zo onverschillig als een deur, maar op dat moment brak er echt iets in mij open. Het klinkt misschien raar, maar als 9 jarig meisje wilde ik altijd een keertje de oorlog meemaken. Ik weet niet, ik wou toen altijd al weten hoe die mensen zich voelden. Maar op dat moment had ik twee gevoelens. Ik voelde een soort van wil, ik wou die man knuffelen en eten geven. Maar ik voelde ook de dankbaarheid, dat wij dit nog nooit hebben meegemaakt. Ik kan heel veel willen, 1000 paar schoenen, een super grote villa en veel populaire vrienden. Maar als ik dat alles had, zou ik het zo ruilen voor geen oorlog, geen haat en veel liefde. Dus wees dankbaar en kijk naar wat je wel hebt. Ik heb de liefste familie en ik wil dat zij geen oorlog meemaken.



Nieuws uit groep 3.



Vorige week was David Kind van de Week! Hij heeft ons laten zien hoe je een hockey stick moet vasthouden en hoe je de bal moet schieten. Wat kan hij dit al goed! Zijn lievelingsdier is een Noorse boskat. En hij speelt graag met Lego. Zijn lievelingsknuffel is een Minion.



Deze week is Sanna Kind van de Week! Vandaag heeft zij haar huisdier Eekie laten zien. Eekie mag ook een paar dagen in de klas blijven. Wat is het een lief konijn. We gaan heel goed voor hem zorgen. We vinden het leuk dat hij af en toe meekijkt als wij aan het werk zijn.

Anouk en Frederique kunnen al heel goed touwtje springen. Wat knap dat ze ook allebei tegelijk kunnen springtouwten!!



Vorige week vrijdag mochten vier groep 8 leerlingen bij ons in de klas werken. Wat leuk dat ze ook tijdens de gymles met ons meededen!



We zijn al flink aan het oefenen voor ons dansje op het liedje van Kinderen voor Kinderen – Hupsakee! Heel veel kinderen kennen het dansje al helemaal uit hun hoofd. Super knap!

Voor het thema "Hoe zag ik eruit als kleine spuit", wilde we ook graag weten wat wij aten toen wij nul jaar waren. We kwamen erachter dat het allemaal niet zo heel lekker was. Vooral het potje met spinazie, aardappels en kip viel niet in de smaak. Het zag er allemaal ook maar vies uit. De fruihapjes waren wel heel lekker.

