



Geert Groteschool
Katholieke basisschool



2017
5

Nieuwsbrief Geert Groteschool

Agenda

13 november	Rondleiding nieuwe ouders
13 november	Kluscommissie
14 november	MR Overleg
15 november	Handbaltoernooi groep 5/6
17 november	Lootjes trekken bovenbouw (sinterklaas)
20 november	Inloop groep 6
20 november	Herman jarig
21 november	Inloop groep 7
21 november	Schoonmaakavond
22 november	Inloop groep 8
23 november	Inloop groep 4
24 november	Inloop groep 5
30 nov t/m 4 dec	Tentoonstelling surprises sinterklaas in speelzaal
1 december	Muziekochtend sinterklaas groep 1 t/m 4 met muzikale ouders
1 december	Pepernoten bakken bij de kleuters
2 december	Juf Danielle jarig
4 december	Rondleiding nieuwe ouders
5 december	Sinterklaas komt op school
5 december	Juf Angelique jarig
7 december	OR vergadering



Nieuws van de OR

Op 7 december 2017 om 20:00 houdt de Ouderraad de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering wordt gehouden op school. Wil je weten wat de OR doet? Heb je vragen aan de OR, Wil je weten wat de OR het afgelopen jaar heeft gedaan en welke plannen er zijn voor het nieuwe jaar? Kom dan langs en laat je informeren.

Groeten de ouderraad, Yossip de Jong, Andre Pals, Frank Hesselink, Nienke Gabriel, Olga Menger.

Gevonden voorwerpen

“Juf...ik ben mijn fietsleutel kwijt!” Iedereen kan wel iets verliezen. In het vuur van het spel blijven er soms eigendommen op het speelplein achter. Veelal worden de verloren gewaande spullen ook wel teruggevonden. Dan begint het probleem: hoe komt het terug bij de rechtmatige eigenaar? Een oplossing kan zijn om de spullen, zoals jassen en tassen, van uw kinderen van naam te voorzien.

Tja...en als we dan toch met spullen zonder eigenaar blijven zitten, **blijven ze nog even op school bewaard tot de eerstvolgende vrijdag** dan worden de gevonden voorwerpen naar een goed doel gebracht. Voor de gevonden voorwerpen die niet meer bruikbaar zijn rest de prullenbak.

PS: we hebben inmiddels een bakje vol met (fiets)sleutels

Even voorstellen



Hoi iedereen,

Ik ben Erik de Boer en ik ben een tweedejaars student op de Katholieke Pabo Zwolle. Ik ben zelf 19 jaar en woon in Nieuwleusen. Op dit moment loop ik in groep 7B. ik heb het hier erg naar mijn zin, maar ik moet deze klas ook helaas weer snel verlaten. Ik ga het tweede halfjaar naar de kleuters waar ik ook erg veel zin in heb. Zelf ben ik er fan van

Formule 1 en Max Verstappen. Ik speel ook piano en ik doe aan hardlopen. Ik heb erg veel plezier in lesgeven en ik wil dit nog zo lang mogelijk blijven doen. Verder mag iedereen altijd naar mij toe komen voor vragen of als er iets is. Tot slot heb ik heel erg zin in dit jaar!

Hallo allemaal,



Ik ben Suzanne van Oeffel (18 jaar). Ik ben dit jaar begonnen als eerstejaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle. Vandaar dat ik dit schooljaar stage loop op de GGS. Ik ben erg blij dat ik zo gastvrij ben ontvangen op deze school en ik heb het hier dan ook erg naar mijn zin. Tot aan de kerst zal ik als stagiaire meelopen in groep 6a, hierna zal ik nog een half jaar meelopen in een andere groep.

Ik kom uit Balkbrug waar ik in het weekend ook nog bij een plaatselijke bakker werk. Ook vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken.

Als er vragen zijn of op of aanmerkingen spreek me gerust een keer aan!

Nieuws uit groep 7

Mijn verhaal over Brugge



Woensdag 18 okt,

Eindelijk is het zo ver we gaan naar Brugge. Ik was heel zenuwachtig maar ik was niet de enige.

We gingen in de bus dat duurde lang, langer en nog langer maar we hadden het heel gezellig.

Toen we er eindelijk waren was ik best blij dat ik zo lang in de bus had gezeten.

Want de kinderen waren super aardig en we gingen leuke dingen doen.

De eerste dag was super!

Donderdag 19 okt,

Een drukke dag was dat maar ook die dag was leuk.

Ik heb hele leuke kinderen leren kennen en hun een hele grappige taal, Vlaams gehoord.

Middags gingen we zwemmen jee het was een super leuk zwembad, met glijbanen en fantastische wildwaterbaan!

In de Karmel (slaapplaats) was het ook fijn, mooie kamers en net een doolhof.

We hebben veel geleerd over Brugge!

Vrijdag 20 okt

Doei, tot snel, dat hoorde we veel deze dag.

We zien elkaar snel weer in april!

En toen moesten we weer in de bus. jippie(niet dus).

Mijn top 5 leuke dingen

1. zwemmen
2. rond vaart
3. zwie zwa Zwolle quiz
4. speurtocht door school
5. speurtocht door de stad Brugge



Dit was mijn samenvatting over Brugge!

Groetjes, Cato

Verslag Brugge

Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover!!!

Na het afscheid nemen van ouders en broertje en zus, vertrok de bus. Het was heel gezellig onderweg en de stemming zat er bij iedereen goed in. Toen we rond lunchtijd aankwamen bij Immaculata werden wij warm welkom a de Brugse kinderen. De lunch was gezellig en ik vond snel leuke kinderen, Tuur en Lukas (ook een Lucas maar dan Lukas met een K). In de middag, na de speurtocht door de school, gingen wij souvenirs kopen. Daarna was er een rondvaart over de rijtjes van Brugge. Dat was heel gezellig!!! Wat het ook erg gezellig maakte, was het gezamenlijk liedjes zingen. Daarna gingen we een disco houden in de Karmel!!! De volgende ochtend, na het ontbijt met de Brugse kinderen gingen wij een speurtocht doen in de stad vervolgens gingen we naar een sub- tropisch zwembad. Gaaf!! Daarna deden wij met elkaar de Zwi Zwa Zwolle Quiz (super leuk). De volgende ochtend gingen we voor de laatste keer met z'n allen ontbijten. Daarna was er tijd om adressen uit te wisselen en tijd om afscheid te nemen. Gauw de bus weer in voor de terugreis naar Zwolle 😊. Eenmaal thuis was iedereen moe maar wat was het gezellig!! Ik kijk terug op drie super leuke dagen!!!

Groetjes, Lucas



Dit was een top uitje!!!

